

Μια φορά αποικιοκράτης - για πάντα αποικιοκράτης.

Από τις ερωταπαντήσεις στη χθεσινή (06.05.22) τακτική ενημέρωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ, διακρίνεται καθαρά ότι **η ΕΕ δεν έχει κανένα ενδοιασμό να θέσει σε εφαρμογή τις επεκτατικές βλέψεις της, με αποικιοκρατικές μεθόδους.**

Καλλιεργώντας την αίσθηση ότι επισπεύδεται η ένταξη των χωρών των δυτικών Βαλκανίων - **προφανώς ως παρίες** - μέσα στο βεβαρυμένο διεθνές κλίμα με πρωτοφανείς εντάσεις και ανοικτά μέτωπα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται απλώς στα πλαίσια κάποιας διαδικασίας διεύρυνσής της.

Ασχέτως από το εάν ή πότε τελικά ευοδοθεί, πρόκειται για μια **σαφή προσπάθεια** παγίδευσης και εκβιαστικής δέσμευσης των εν λόγω χωρών προκειμένου μέσω πολιτικο-οικονομικών εξαρτήσεων να εναρμονιστούν οι «θεσμοί» (κατά τη προσχηματική έκφραση) με τα **στυγνά στρατιωτικά σχέδια του ΝΑΤΟ.**

Εάν κάποιοι **αμετανόητοι ευρωλάγνοι** βλέπουν τη διαδικασία αυτή, γενικά και νομοτελειακά ως κάποια φάση καπιταλιστικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης, απατώνται, αλλά χωρίς να εξαπατώνται. Πρόκειται για μια **χωρίς προσχήματα** διαδικασία κλασσικής ιμπεριαλιστικής αντίδρασης, όπου η Συλλογική Δύση, επιχειρεί να ολοκληρώσει τη κατασκευή των οχυρωματικών της έργων, για να συνεχίσει ανοικτά και χωρίς «παραλλαγές» τη **κλιμάκωση** της επίθεσής της, εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ας θυμηθούν λοιπόν οι ευρολάγνοι και η ΝΑΤΟική αριστερά, το σύνθημα: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο».

Κι ας μην μας πουν ότι δεν είναι πλέον επίκαιρο, όπως όχι μόνο έλεγαν, αλλά και έπρατταν όλα αυτά τα χρόνια.

Όχι δα για τίποτ' άλλο, αλλά για να μην ψάχνουν για «φερετζέ» να κρυφτούν, την επόμενη μέρα της ξεφτίλας τους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με τον Άλμπιν Κούρτι, τον πρωθυπουργό του αυτοανακηρυχθέντος Κοσσυφοπεδίου, στο Βερολίνο ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορείτε να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση;

Αλεξέι Ζάιτσεφ: Όπως είναι κατανοητό, τα μέλη της ΕΕ προβαίνουν σε αυτές τις μη δεσμευτικές δηλώσεις για να εμψυχώσουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που απογοητεύονται όλο και περισσότερο από την καθυστερημένη διαδικασία προσέγγισής τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια άλλη πτυχή είναι θλιβερή: Φαίνεται ότι η Γερμανία και ορισμένες άλλες χώρες της ΕΕ έχουν σχεδόν εντελώς ξεχάσει τα **μαθήματα της ιστορίας** και συνεχίζουν να θεωρούν τα Δυτικά Βαλκάνια ως σφαίρα των αποκλειστικών γεωπολιτικών τους συμφερόντων. Τα εντάσσουν ανοικτά στην «πίσω αυλή» τους. Ταυτόχρονα, **κατηγορούν υποκριτικά** τη Ρωσία ότι προσπαθεί να δημιουργήσει σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη.

Με τη σειρά μας, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την επιζήμια πρακτική κατά την οποία οι φιλοδοξίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων χρησιμοποιούνται για **απροκάλυπτο εκβιασμό**, αθέμιτο ανταγωνισμό και για την εκτόπιση επενδύσεων από χώρες εκτός ΕΕ που συμβάλλουν πραγματικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Με το **πρόσχημα** ότι ακολουθούν την πολιτική γραμμή των Βρυξελλών, οι βαλκανικές χώρες αναγκάζονται να στηρίξουν τις αντι-Ρωσικές κυρώσεις και να κάνουν μια **επίπλαστη επιλογή** να συνταχθούν είτε με την ΕΕ είτε με τη Ρωσία.

Η ατζέντα που επιβάλλει η ΕΕ δεν λαμβάνει υπόψη τη νοοτροπία, τις ιστορικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές ρίζες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η εφαρμογή της είναι συνυφασμένη με την απώλεια της κυριαρχίας των περιφερειακών κρατών και του δικαιώματος άσκησης ανεξάρτητης πολύπλευρης εξωτερικής πολιτικής. Παρεμπιπτόντως, κανείς δεν εγγυάται ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν στην ΕΕ στο ορατό μέλλον.

Καλούμε την ΕΕ **να αποκηρύξει τους νεοαποικιοκρατικούς της τρόπους** και να ακολουθήσει στο μέλλον μια προσέγγιση με σεβασμό και δικαιοσύνη απέναντι στις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων.

Σεισάχθεια